

*Wij vinden geen woorden om te zeggen,
Hoe wij haar missen, allemaal,
Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen,
Het hart spreekt een niet te spreken taal,
Het sterven van Ellen is zo moeilijk te verwerken,
Haar leven was ons zoveel waard,
Het liefste wat wij hadden,
Blijft in ons hart bewaard.*



Vriendjes, vriendinnetjes, familie, klasgenootjes en kennissen van Ellen worden vriendelijk uitgenodigd op de herdenkingsviering van Ellen op *donderdag 3 februari om 18u30 in onze kerk.*

De kinderen van de school en de majoretten willen graag samen, op hun eigen manier, Ellen herdenken. Alle kinderen (en ook hun ouders en familieleden) zijn welkom op deze kinder-herdenkingsviering.



*Nooit meer je stem,
nooit meer je lach,
Alles gaat terug,
naar die ene dag.
De pijn van binnen,
het doet zo'n zeer,
Ze zeggen dat het mindert,
maar wanneer . . .*

*Een stoel in de klas blijft leeg,
Een stem in de klas blijft zwijgen
Maar in ons hart
Zal je altijd blijven.*

*Een plaats in de show blijft leeg,
Een lach bij de training blijft zwijgen
Maar in ons hart
Zal je altijd blijven.*